

omkring. Hon förstod säkert att hon aldrig mer skulle se sitt hem. Det gick inte att rädda hennes liv.

Den första tiden efter hennes död var hemsk. Jag minns att jag hade en kusin i Upplandsbodarne. Jag ringde till henne och frågade om hon inte ville komma och bo hos mig en tid. Hon svarade "jag har det så bra här."

Hon kom inte. Jag flyttade över till en granne, vännen Bengt Sandström. Det var tillåtet att sörja - men inte att duka under. Livet måste gå vidare.

Mitt eget liv började i Göksnåre by. Det var si och så med min skolgång. Jag måste vara hemma och hjälpa mor och far på gården.

Sjuårig kolare

Jag var bara sju år gammal när jag låg i och vaktade milan. Då fanns det gott om kolmilor i Upplandsskogarna. De måste skötas som barn.

På hösten plockade vi blåbär och lingon. Skogarna vimlade av bär. Jag kunde plocka upp till 100 liter lingon på en dag. På lördagarna for vi in till Gävle med dem. Vi sålde till uppköparna. De var snåla och giriga. De ville nästan räkna lingonen - och betala pr styck. Jag fick 10 öre litern. Ibland stod vi på torget. Då hade vi också smör och ägg med oss. Ängskärsäggen var de bästa på torget. Man undrade vad vi gav våra hönor.

På somrarna var det arbete med skörden. Allt arbete gjordes för hand. Våldiga arealer med vete och råg slogs med lie och sattes upp i skylar.

När jag var femton år gick jag fram. Jag hade 18 kilometer till prästgården i Hållnäs. Det tog fyra timmar att gå dit - och sen lika lång tid hem. Fyrtiosju gånger gick jag sträckan innan prästen tyckte att jag blivit riktigt god vän med Herren.

Som arrendatorer fick far och mor, och även vi syskon, göra dagsverken åt baron Louis de Geer på Löfstabruk. Det kom ingen undan. Det handlade om hårt arbete från sju på morgonen till sju på kvällen. När mor och far kom hem var det dags att arbeta på de egna ägorna.

Möte med kärleken

Strax innan det första världskriget bröt ut hade jag mött Hulda. Hon var piga, det enda arbete en flicka i tonåren kunde få. Jag tror hon hade ett par timmar ledigt en kväll i veckan.

Jag gjorde exercisen, som det

hette, och under kriget blev jag inkallad. Jag tillhörde Norrbottens infanteriregemente och det låg i Boden.

- Kan inte prästen hjälpa dig att komma närmare mig? undrade Hulda.

Det kunde han inte. Prästen hade hand om himlens soldater och de var inte rustade för krig. Jag for till Boden med tåg från Uppsala. Det tog 54 timmar och inte en matbit fick vi under resan. Då och då stannade vi vid en station. Officerarna steg av i Långsele och Jörn och lät sig väl smaka av maten från de kokvagnar armélotterna betjänade. Dofnen från pannbiff och ärtsoppa slog in i manskapskupéerna. Vi höll på att bli vansinniga.

Jag slapp undan med sju månader den gången. På julafton 1918, sent på natten, var jag hemma igen.

Dagen därpå mötte jag Hulda. - Tack för breven, sa hon. De var de första brev jag fått i mitt liv. Frimärkena skall jag spara livet ut.

Vi hade sällskap i åtta år. 1926 gifte vi oss. Jag hade drömt om att köpa de vackraste ringar som fanns åt henne. Det blev inte så. Hon fick nöja sig med vanliga släta guldringar.

Sparade till gård

Nu, på gamla dar, har jag undrat hur många timmersläp jag kört från skogarna ner till havet. Tjugo stockar i varje och ett enormt slit för både häst och människa. Jag försökte spara så att jag kunde köpa gården. 1936 gjorde jag ett försök. Den skulle kosta 12 000 kronor. En omöjlighet. Jag kunde ge 8 000 kronor. Buden gick både hit och dit. Jag stod på mig och en dag var gården min - för 8 000 kronor.

Hulda och jag fick två barn, en pojke och en flicka. Och tiderna kom att förändras. Det elektriska ljuset drog in över bygden och mången trodde att det var en gåva av Gud. Andra trodde att det var kung Gustav V som låg bakom. Det blev avtal för lantarbetarna och de stackars statarna försvann. Man talade om pension och semester, barnbidrag och sjukpenning. I många stugor tog man ner porträttet av Sveriges kung och ersatte det med ett foto av Gustav Möller.

För mig har alltid arbetet betytt allt. En dag utan arbete kändes orolig och meningslös.

1961 tog min son över gården. Jag och Hulda flyttade hit till den gamla skolan i Ängskär. ■

Ditt stjärntecken

Leta upp det stjärntecken under vilket du är född och läs vad stjärnorna har att säga dig för veckan 26/1-1/2.



STENBOCKEN

22 dec-20 jan.
Den här veckan får du rika tillfällen att utveckla dina diplomatiska talanger. Du får mycket att stå i på jobbet och känner stor arbetsglädje - men även ansvar.



OXEN

21 april-21 maj.
Du bör räkna en hjälpande hand till någon som står dig nära. Det blir tillfälle till glada sammankomster med vänner, och från något håll uttalas ett löfte.



JUNGFRUN

24 aug-23 sept
Du får en arbetsansvar vecka och måste äta dig uppgifter du normalt inte har med att göra. En tröst är emellertid att din insats får allt erkännande den är värd.



VATTUMANNEN

21 jan-18 febr
Det blir en inspirerande vecka med många tillfällen att hävda sig. Ett möte med intressanta människor ger extra stimulans, romantik saknas inte heller.



TVILLINGARNA

22 maj-21 juni
Du tvingas ta ställning i en viktig fråga. En uppgift du omfattat med olust ses i ny dager, och i samband därmed kan du passa på att komma med önsksningar.



VÅGEN

24 sept-23 okt
Dina utvecklingsmöjligheter är just nu utmärkte. Inflytelserikt folk ger dig stöd, och du får nya arbetskontakter. Aktiviteten är stor överallt, även romantiskt.



FISKARNA

19 febr-20 mars
Veckan blir ungefär som veckor är mest, men man väntar sig att du skall lägga på ett extra kol. Visa försiktighet i ekonomiska ting. En ny bekantskap påverkar.



KRÄFTAN

22 juni-22 juli
Kritik framställs mot dig, men den kan du ta med lugn - den som beklagar sig är bara tillfälligt ur balans. Frågor som gäller arbetet bör dryftas gemensamt.



SKORPIONEN

24 okt-22 nov
Förhåll dig avvaktande gentemot nya kontakter och förbindelser. Handla inte förrän frågan är belyst från alla håll. Ställ dig utanför allt intrigmakeri.



VÄDUREN

21 mars-20 april
En fråga som väckt mycken irritation finner en tillfredsställande lösning. Din ekonomi förbättras avsevärt på oväntat sätt, och du får goda nyheter per brev.



LEJONET

23 juli-23 aug
Eftersom du just nu har litet svårt att koncentrera dig skall du med glädje acceptera ett anbud om hjälp. Undvik personer som skapar missstämning omkring sig.



SKYTTE

23 nov-21 dec
Man håller ögonen på dig. Resultatet kan bli erkännande från oväntat håll. En gammal stridsfråga finner sin lösning till alla parter tillfredsställda glädje.